

# BALLE VALGMENIGHED

- en grundtvigsk del af folkekirken

Marts – juni 2024

## BALLE VALGMENIGHED

Ballevej 41, Balle, 7182 Bredsten.

Tlf. 7588 1050.

[www.balle-valgmenighed.dk](http://www.balle-valgmenighed.dk)

[Facebook](#): BalleValgmenighed

## VALGMENIGHEDSPRÆST

**Anders Kingo**, dr.theol.

Ballevej 41, 7182 Bredsten. Tlf. 7588 1050 /

5152 2026, e-mail: [anderskingo@gmail.com](mailto:anderskingo@gmail.com)

*Ønsker du besøg af præsten?*

*Du er velkommen til at ringe eller skrive/maile for at træffe en aftale.*

*Jeg kommer gerne.*

## BESTYRELSEN

**Else Sandahl Pedersen**, formand

Bruuns Ager 11, 7182 Bredsten. Tlf. 6154 7124

[else.sandahl.pedersen@gmail.com](mailto:else.sandahl.pedersen@gmail.com)

**Kirstine Christensen**, næstformand

Bruuns Ager 1, 7182 Bredsten. Tlf. 5052 1175

[Nederbyvej7@gmail.com](mailto:Nederbyvej7@gmail.com)

**Finn W. Jensen**, kasserer

Sct. Olagade 38, 3000 Helsingør. Tlf. 2484 6832

[Fwj@fwjconsult.com](mailto:Fwj@fwjconsult.com)

**Hanne Flarup Christensen**, sekretær

Ansvarlig for hjemmesiden

Engen 11, 7182 Bredsten. Tlf. 4072 3801

[flarup.hanne@gmail.com](mailto:flarup.hanne@gmail.com)

**Niels Anton Palmelund Poulsen**,

Runddelen 18, 6040 Egtved. Tlf. 8111 3238

[nielspalmelund@gmail.com](mailto:nielspalmelund@gmail.com)

**Astrid Bjerggaard Christensen**

Bruuns Ager 23, 7182 Bredsten

Tlf. 2917 9313. [abjc@privat.dk](mailto:abjc@privat.dk)

**Anne Kirstine Vestergaard Iversen**

Lildfrostvej 3, 7182 Bredsten

Tlf. 2613 5352. [aiv64@hotmail.com](mailto:aiv64@hotmail.com)

## ORGANIST

**Carsten Bo Assenholt**. Tlf. 4018 1009

[carstenbo@carstenbo.dk](mailto:carstenbo@carstenbo.dk)

## GRAVER

**Henrik Fogh Jensen**

Nederbyvej 3 B, 7182 Bredsten

Tlf. 5043 0747, [hen-j@hotmail.com](mailto:hen-j@hotmail.com)

## NYT FRA BESTYRELSEN

Vi må værne om fællesskaberne, vores skoler, vores butikker, vores foreninger og vores kirker. Det er her, vi kan hente glæde, energi og kræfter til at leve det gode liv.

At være medlem i Balle Valgmenighed betyder, at man er medvirkende til, at kirken vedligeholdes, at der holdes gudstjenester og kirkelige handlinger, at vores afdøde begravnes. En fin kulturperle, som er startet ved et usædvanligt stærkt fællesskab og en vilje til at få en kirke, hvor de grundtvigske tanker lyder fra prædikestolen, hvor fællesskabet med sangen som en meget vigtig del er med til at fylde os op, og hvor det kristelige og det folkelige går hånd i hånd.

Vi har meget at byde på i Balle, men med flere medlemmer kan vi tilbyde endnu mere.

Vi har en meget velholdt og fin kirkegård, men det koster at leve op til den standard. Dørene i kirken bliver repareret nu, og der er løbende udgifter til vedligeholdelse.

Hjertelig tak til jer, der påtænker kirken med pengegaver.

Velkommen til jer, der for nylig har meldt jer ind. Vi håber, I må føle jer godt tilpas i Balle Valgmenighed.

Vi er imponerede over de søde konfirmander, som deltager i gudstjenesterne. Tak til jer og jeres forældre for jeres positive tilgang til konfirmandundervisningen. Konfirmationen nærmer sig, og vi håber, I får den dejligste dag. Jeg vil gerne opfordre jer medlemmer til at deltage i gudstjenesten på konfirmationsdagen. Det er en festlig dag, hvor I kan få lejlighed til at lykønske de unge mennesker, der har valgt at blive konfirmeret i vores kirke.

De nye skatteregler er besværlige, tak for jeres tilbagemeldinger med forpligtelseserklæringerne. Nu beder vi så om, at I betaler 100 kr. for medlemskab.

God påske til alle!

- Else Sandahl Pedersen



# P Å S K E

HVORFOR ER DET KIRKENS

## STØRSTE HØJTID?

### JUL OG PÅSKE. JESUS OG JOSEPHINE.

Vi må begynde med begyndelsen, og begyndelsen gøres i Julen, hvor vi som bekendt fejrer Jesu fødsel. Jul og Påske hænger nemlig sammen. Vi forstår ikke

Julen uden at forstå, hvorfor vi holder Påske. Og omvendt!

Det blev der i 2003 lavet en fantastisk julekalender om. »Jesus og Josephine« hed den. I 24 afsnit fulgte vi Josephines og hendes vens ihærdige kamp for, at historien om Jesus for alt i verden ikke blev lavet om. Det ville nemlig være en katastrofe, hvis den blev forandret.

Det tænker vi måske ikke på i det daglige. Dét er det da bare en selvfølge, at vi lever i et kristent land med en fornem kristen kultur, der har skabt velstand, frihed, omsorg for de svage. Til hverdag er det da bare en selvfølge, at kirken ligger her midt iblandt os, midt i vores liv. Det er da bare en selvfølge, at vi kan gå hen i kirken, når vi har lyst. Det er da bare en selvfølge, at vi har et sted at gå hen, når vi bliver ude af os selv af glæde over et nyfødt barn og derfor bærer det ind i kirken og holder det over dåben, eller når vi bliver bundløst fortvivlede, fordi den, der gav vores liv mening, døde og skulle sænkes i jorden. Det er da bare en selvfølge, at kirken ligger her midt i vores hverdag og søndag efter søndag vidner om, at Gud faktisk gerne vil have med os at gøre – selvom vi gang på gang svigter ham.

Ja, det er da bare en selvfølge. Eller er det? Nej, det er netop ikke en selvfølge. Det er faktisk et mirakel! – I ét af afsnittene går det for alvor op for Josephine, hvor katastrofalt det ville være, hvis historien om Jesus blev ændret. Ved hjælp af en tidsmaskine møder hun faktisk den tolvårige Jesus. Og tænk hvis nu hun – i kraft af den bagklogskab hun sidder inde med, fordi hun kendte fortsættelsen på historien: at Jesus nemlig skulle korsfæstes – tænk hvis hun nu kom til at påvirke Jesus eller at ændre således på historien, at Jesus svigtede sin guddommelige mission? Tænk hvis hun skulle blive årsag til, at Jesus ikke blev korsfæstet? Så ville Guds tilgivelse ikke kunne findes! Så måtte vi selv udstå straffen. For det var, hvad der skete Langfredag: at Jesus tog den straf, vi skulle have haft. Så ville Gud aldrig have fået med os mennesker at gøre igen, efter at vi havde vendt ham ryggen. Så ville kristendommen ikke findes. Og hvis kristendommen ikke fandtes, ville der ikke være frihed, men slaveri og undertrykkelse;

der ville ikke være udvikling, men stilstand; der ville ikke være social omsorg, men junglens ubarmhjertige lov om, at den stærkeste har ret, ville være eneste gældende lov.

Men ak! Vi tager det alt sammen som en selvfølge. Det gjorde Josephine også – lige indtil hun opdagede, at hun ved hjælp af nævnte tidsmaskine kunne gå ind og påvirke historien. Da blev hun bange! Og mens hun gik og tumlede med dette tunge spørgsmål, stillede hun sin lærer det: Hvad ville der være sket, hvis Jesus ikke var død på korset for vores synders skyld? Og hendes lærer giver hende dette fantastiske svar: Så ville ondskaben og mørket for alvor have fået magten over os!

#### **FORHISTORIEN**

Men hvordan kunne det dog komme så vidt, at Gud ville lade sin egen kære søn gå i døden for os? Om det fortæller Det Gamle Testamente, der jo begynder med at berette om verdens skabelse og Adam og Eva. Alt var dengang såre godt. Jorden var et paradys. Lige indtil først Eva siden Adam var ulydige mod Gud. De spiste af den frugt, Gud havde forbudt dem at spise af. Og til straf blev de smidt ud af paradiset.

I paradiset kom livet til dem. Udenfor paradiset måtte de kæmpe for det. Derude følte de smerte og kulde. Derude blev de hovmodige og gik deres egne veje. De vendte Gud ryggen.



Så gav Gud menneskene De ti Bud. Ja, det var virkelig en gave. Og giveren mente det kærligt, da han sagde, at nu havde hans skabninger da nogle retningslinjer at leve deres liv efter, for de kunne tydeligvis ikke selv finde ud af det.

At leve efter De ti Bud kunne vi imidlertid heller ikke finde ud af. Vi ville lave vores egne regler og på den måde selv være guder.

Hvornår mon Gud ville miste tålmodigheden? Tja, de første mange følgende århundreder sendte han den ene profet efter den anden. De skulle ikke så meget tale om fremtiden som *ind i* tiden. De skulle få menneskene til at leve det liv i kærlighed, som Gud oprindeligt havde tiltænkt os. Men profeterne gad vi mennesker heller ikke høre på. Så nogle slog vi ihjel. Andre stenede vi. Og atter andre jog vi ud i ørkenen.

Så blev Gud vred og svor en grusom straf! I tre og et halvt år (sådan fortæller historien) holdt han sin Himmel lukket og vendte sin skabning ryggen. Det var en grufuld tid. Efter i århundreder at have talt for døve øren havde Gud omsider mistet tålmodigheden. Nu måtte skabningen skøtte sig selv, for nu vendte Skaberen ryggen til

...

Enhver, der har med børn at gøre, ved, at den værste straf, man kan øve mod dem, er at vende dem ryggen: at lade dem være ligegyldige for én. Har forældrene kærlighed til barnet, er ligegyldigheden da også kun på skrømt og må før eller siden brydes.

Til sidst brød Gud da også tavsheden. Og Det Nye Testamente er netop beretningen om, hvorledes Gud atter talte til sin skabning, åbnede sin Himmel og genoprettede forholdet. I erkendelse af, at skabningen ikke ville og ikke kunne, hvad den skulle, gjorde Gud for skabningen, hvad den skulle have gjort.

I Julen blev Jesus født. I Påsken blev han korsfæstet. Han blev et par og tredive år gammel. Og mens han levede, var han et levende forbillede. Han levede det liv i sandhed og kærlighed, som vi alle burde leve. Og Langfredag? Ja, den dag tog han den straf på sig, som vi egentlig skulle have haft: straffen for at sætte os i Guds sted og for ikke at leve i sandhed og kærlighed.

#### **EN DANSK STATSMINISTER OG OPSTANDELSEN**

Og på tredjedagen stod han op af sin grav, viste sig for sine disciple og nogle kvinder, og befalede dem at gå ud i hele verden og fortælle, hvad Gud havde gjort for dem.

Forstår vi så alt dette om fødsel, død og opstandelse? Lad mig sige det på denne måde: En dansk statsminister blev for nogle år siden i Cirkus Revyen karikeret af Ulf Pilgaard med følgende bemærkning, udtalt på bredt esbjergensisk: »Det forstår jeg godt, men hvad betyder det!« Og det var jo morsomt, syntes

offentligheden, at manden forstod noget uden at vide, hvad det betød.

Men hvis vi nu vender sætningen om, så udtrykker den faktisk meget præcist, hvad der er vores forhold til selve kernen i kristendommen, det inderste, det mest betydningsfulde. Sådan at vi altså siger: det forstår vi ikke, men vi ved egentlig godt, hvad det betyder. For er det ikke sådan det forholder sig med vores forhold til de helt centrale ting i kristendommen? – dette mærkelige, at Gud blev menneske, at han døde på et kors for vores skyld, og at han opstod tre dage senere. Alt dette forstår vi jo ikke, men vi ved egentlig godt, hvad det betyder. Vi kan i hvert tilfælde tydeligt fornemme, at budskabet om, at Gud blev menneske, lod sig korsfæste og siden genopstod, giver os et håb, som fuldstændigt sprænger rammerne for, hvad vi ellers har at håbe på. Og vi fornemmer, at hvis dette budskab i fundamental forstand vandt betydning for os, så ville det give os en ro og en balance og en styrke her i tilværelsen, som intet andet i denne verden kan give os.

- Anders Kingo



# GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 20. marts kl. 19.00 i kirkehuset  
Dagsorden iflg. vedtægterne.



# STIFTELSESFEST

Fredag d. 26/4 19.00



## LÆSEKREDS

ma. d. 6. maj kl. 19.00 i kirkehuset.  
Astrid finder en bog.



Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

## Årsmøde i Odense Valgmenighed

Lø. d. 8. juni 2024 kl. 9 – 21.15.  
Se mere på [friegrundtvigske.dk](http://friegrundtvigske.dk)

Tilm. senest 5/5 til Else, 6154 7124.  
Vi aftaler kørsel.



## BISKOPPEN OG JØDEFORFØLGELSERNE

Foredrag med prof. Martin Schwarz Lausten  
i samarbejde med Bredsten menighedsråd.  
Onsdag d. 3/4 kl. 19.00 i Balle Valgm.kirke.

Biskoppen over Kbh.s Stift 1934-1960, Hans Fuglsang-Damgaard, bekæmpede heftigt antisemitismen allerede fra o. 1930. Det skete i artikler, prædikener og bønner. Mest kendt blev Hyrdebrevet, vendt mod den tyske besættelsesmagts jødeforfølgelser, 1943. Trods advarsler talte han i den tyske Bekendelseskirke, Dresden, og skjulte jøder i bispegården. Han undgik trusler og attentater. Foredraget bygger på foredragsholderens bog af samme titel, Kristeligt Dagblads forlag.

Entré kr. 50,00.



## KONFIRMATION



12. maj kl. 10

Nicklas Truong Laursen  
Lise Caria Quilitar Poulsen  
Lærke Manø Hedensted  
Caroline Lønne Block  
Ea Falch Grinderslev  
Agnes Sommer  
Alberte Sundberg

Maja Klein Follmann  
Noah Kragelund Pedersen  
Johan Friedrichsen Sørensen  
Lucas Nickelmann  
Noah Riber Sjøquist  
Mie Østergård Hasring  
Gabriella Wind Mikkelsen

## SANGAFTEN

Med Carsten Bo

Ti. d. 12. marts kl. 19.00

Vi synger nye og gamle salmer og sange



## Efter de nye skatteregler, hvor I har udfyldt en FORPLIGTELSESERKLÆRING,

følger også med, at I skal betale et

## MEDLEMSKONTINGENT.

Vi har sat medlemskontingentet til

**100 KR. PR. MEDLEM,**

**BØRN ER GRATIS**

Jeres indbetaling på konto 9570 – 13667829  
vil blive registreret i vores medlemskartotek.



Grundet stærkt forhøjede priser på porto  
har vi set os nødsaget til at  
stoppe postforsendelsen af kirkebladet.  
Bladet ligger i kirken og kan læses på  
hjemmesiden.

# GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER

3	mar	10.00	3. s. i fasten	AK	Gudstjeneste
10	mar	-	Midfaste	ingen	
12	mar	19.00			Sangaften i kirkehuset med Carsten Bo
17	mar	10.00	Mariæ Bebud.	AK	Gudstjeneste
20	mar	19.00			Generalforsamling
24	mar	10.00	Palmesøndag	AK	Gudstjeneste
28	mar	19.00	Skærtorsdag	AK	Aftengudstjeneste
29	mar	10.00	Langfredag	AK	Gudstjeneste
31	mar	10.00	Påskedag	AK	Gudstjeneste
1	apr		2. påskedag	ingen	
3	apr	19.00			Foredrag i kirken
7	apr		1. s. e. påske	ingen	
14	apr	10.00	2. s. e. påske	AK	Gudstjeneste
21	apr		3. s. e. påske	ingen	
26	apr	19.00	St. Bededag	AK	Gudstjeneste, Stiftelsesfest
28	apr	10.00	4. s. e. påske	AK	Gudstjeneste + dåb
5	maj		5. s. e. påske	ingen	
6	maj	19.00			Læsekreds i kirkehuset
9	maj		Kr. Himmelfart	ingen	
12	maj	10.00	6. s. e. påske	AK	Konfirmation
19	maj	10.00	Pinsedag	AK	Gudstjeneste
20	maj		2. pinsedag	ingen	
26	maj		Trinitatis	ingen	
2	jun	10.00	1. s. e. trinitatis	AK	Gudstjeneste
8	jun	9.00			Årsmøde i Odense
9	jun		2. s. e. trinitatis	ingen	
16	jun	10.00	3. s. e. trinitatis	AK	Gudstjeneste
23	jun		4. s. e. trinitatis	ingen	
30	juni	10.00	5. s. e. trinitatis	AK	Gudstjeneste



AK = Anders Kingo.

Evt. ændringer annonceres på Facebook og på hjemmesiden [www.balle-valgmenighed.dk](http://www.balle-valgmenighed.dk)

## SIDEN SIDST

Dåb 6/1. Luca Flarup Bjerning Christensen, født 17/10 2023.