

BALLE VALGMENIGHED

- en grundtvigsk del af folkekirken



juli – november 2024

BALLE VALGMENIGHED

Ballevej 41, Balle, 7182 Bredsten.

Tlf. 7588 1050.

www. balle-valgmenighed.dk

Facebook: BalleValgmenighed

VALGMENIGHEDSPRÆST

Anders Kingo, dr.theol.

Ballevej 41, 7182 Bredsten. Tlf. 7588 1050 /

5152 2026, e-mail: anderskingo@gmail.com

Ønsker du besøg af præsten? Du er velkommen til at ringe/skrive/maile for at træffe en aftale. Jeg kommer gerne.

BESTYRELSEN

Else Sandahl Pedersen, formand

Bruuns Ager 11, 7182 Bredsten. Tlf. 6154 7124

else.sandahl.pedersen@gmail.com

Kirstine Christensen, næstformand

Bruuns Ager 1, 7182 Bredsten. Tlf. 5052 1175

Nederbyvej7@gmail.com

Finn W. Jensen, kasserer

Sct. Olaiegade 38, 3000 Helsingør. Tlf. 2484 6832

Fwj@fwjconsult.com

Hanne Flarup Christensen, sekretær

Ansvarlig for hjemmesiden

Engen 11, 7182 Bredsten. Tlf. 4072 3801

flarup.hanne@gmail.com

Niels Anton Palmelund Poulsen,

Runddelen 18, 6040 Egtved. Tlf. 8111 3238

nielspalmelund@gmail.com

Astrid Bjerggaard Christensen

Bruuns Ager 23, 7182 Bredsten

Tlf. 2917 9313. abjc@privat.dk

Anne Kirstine Vestergaard Iversen

Lildfrostvej 3, 7182 Bredsten

Tlf. 2613 5352. aiv64@hotmail.com

ORGANIST

Carsten Bo Assenholt. Tlf. 4018 1009

carstenbo@carstenbo.dk

GRAVER

Henrik Fogh Jensen

Nederbyvej 3 B, 7182 Bredsten

Tlf. 5043 0747, hen-j@hotmail.com

NYT FRA BESTYRELSEN

Doris Tiedemann blev begravet i Balle Valgmenighedskirke ved en meget fin og højtidelig ceremoni. Hendes gode veninde Lisbeth Frøkjær Smed forestod den kirkelige handling. Mange præstekerleger, venner og familie mødte op for at sige farvel til Doris.

Vi er så heldige, at præst emeritus Søren Matthiesen fra Vejle har tilbudt at holde en gudstjeneste i ny og næ lige-som Erik Ransby også vil hjælpe os. Mary Holm-Larsen kommer også gerne. Erik Ransby kan også spille på orgel, så den 4. august bliver det Erik Ransby, der sidder ved orglet i kirken, det er også den dag, vi efter gudstjenesten holder et grill-arrangement for alle jer, der har tid og lyst, børn som voksne.

Vi opkræver 60 kr. pr. voksen for maden og et glas vin, øl eller vand.

Meld jer endelig til sensommermødet i Mellerup. Det er en god dag, og så er det vigtigt, at vi mødes i det grundtvigske fællesskab. Det er ikke uden betydning at stå sammen lige nu.

God sommer!

- Else Sandahl Pedersen

Slogan-visdom eller hjertets længsel

Et par år før sin død november 2016 gav Leonard Cohen endnu et af sine utallige interviews. Adspurgt om, hvad han anså for at være vor tids mest påtrængende problem, svarede han, at »vor tids egentlige svøbe og sygdom er slogan-visdommen«, fordi den på en arrogant måde *ved*, hvad der er rigtigt. Et historieløst og letkøbt slogan ophøjes til visdom.

»Det rigtige tyranni« kaldte Cohen også fænomenet, fordi det tyrannisk dæmoniserer den, der er uenig eller måske blot har sine tvivl om slogan-visdommen, der fører sig frem som den humane tolerance par excellence. Tolerancen indbefatter blot *ikke* den, der er af en anden holdning.

En sådan »visdom« underkaster ånden, kunsten og friheden trange, ja, faktisk umulige vilkår. Og dog må opgaven for åndsmennesket i en sådan tyrannisk tid være at formulere noget, der ikke er et slogan, noget, der ikke er letkøbt eller mainstream. Lad virkelighed og almindelig sund fornuft komme til orde, og »skænk den visdom, der ikke er et slogan, men den velsignede visdom, efter hvilken hjertet længes«, føjede åndsmennesket Cohen til.

Svøben

Som årene er gået, har Cohen desværre i stigende grad fået ret i sin analyse. Derom vidner vor tids inkvisitoriske svøbe: identitetspolitikken og woke-bevægelsen.

Denne politisk-ideologiske bevægelse har sit ophav blandt intellektuelle »socialkonstruktivister«, hvis påstand er, at objektiv og sand viden ikke eksisterer. Alt er konstrueret. Køn, kultur og religion er ikke givne størrelser, der står fast. Alt er relativt og derfor uforpligtende. Der gives ingen faste, fælles sandheder. Sandheden er privatiseret, og det er overladt til mennesket at bestemme sit eget køn, sin egen sandhed, sin egen kultur, sin egen religion.

»Du skaber selv dit liv!« lød reklamesloganet for et eksklusivt køkkenfirma for nogle år siden. Socialkonstruktivismen vil med vold og magt skabe sit eget liv ved at presse dette slogan ned over enhver virkelighed.

Med Gud eller uden Gud

»Hvis Gud ikke eksisterer, er alt tilladt«, skrev den russiske forfatter Dostojevskij engang. Og i indædt polemik herimod fremturer den franske filosof Jean-Paul Sartre, at da nu Gud faktisk ikke eksisterer, er alt etisk set tilladt. Det står mennesket frit for at gøre dét til sandhed, som mennesket ønsker skal være sandt.

Således reducerer Sartre virkeligheden til en *oplevelt* virkelighed. Og hvis jeg er uenig i eller blot tvivlende om denne oplevede virkelighed, bliver jeg straks dæmoniseret som fjende af fremskridt og sandhed og anstændighed. Og hvis jeg spagfærdigt indvender, at i virkelighedens verden er 2 plus 2 dog fortsat 4, bliver jeg rethaverisk afvist med: Det er det kun, fordi du *oplever* det sådan. Jeg oplever, at 2 plus 2 er 5, så det er min sandhed, som faktisk er bedre end din, fordi jeg selv har valgt den.

Virkeligheden

»Virkeligheden for mennesker af i dag er et stadig mindre besøgt kontinent og for øvrigt med rette lidet elsket«, anfører den tjekiske forfatter Milan Kundera nøgternt i sin bog

Udødeligheden. Imagologi kaldte Kundera denne sørgelige tilstand som udtryk for et kunstigt skabt billede af virkeligheden. En virkelighed blottet for nåde og barmhjertighed.

Nådesløs moralisme

Den moralistiske heksejagt kan på den baggrund sætte ind. En moralisme uden nåde, der kræver sit offer. »Nådeløs barm er skilt fra Gud, / tro er for den et lovens bud, / nåden et ord, den ej kender«, skriver Grundtvig stærkt og sandt i salmen »Nåden hun er af kongeblood« (DDS 695).

Slogan-visdommen er netop ifølge Cohen et åndsforladt, moralistisk, nådesløst felttog, der rethaverisk påtvinger sagesløse mennesker en konstrueret virkelighed.

At tale Roma midt imod

Hvem skal nu tale dette uvirkelige og usunde Roma midt imod? Det skal den kristne kirke! Ikke fordi den ejer sandheden. Ikke fordi den er i besiddelse af sin egen slogan-visdom. For det er intet menneske og ingen sand kristen kirke! Men fordi den kristne kirke er sat under tiltale af det evangeliske ord, der kalder mennesket tilbage fra slogan-visdommen til virkelighed og sund fornuft, hvor 2 plus 2 er 4, og hvor der er en fundamental forskel på barn og voksen, mand og kvinde.

Besindighedens mod

Har den kristne kirke så modet til at tale Roma midt imod trods al den dæmoniserende mistænkeliggørelse, det vil medføre? Ja, det har den, eller rettere: modet får den skænket. For »Gud gav os ikke en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed«, som Paulus skriver til sin unge ven og medarbejder Timotheus (2. Tim 1, 7).

Ifølge dette evangeliske ord skal jeg ikke selv skabe mit liv og halse forpustet rundt for at konstruere min egen virkelighedsfjerne, moralistiske, rethaveriske, fordømmende identitet. Nej, det er ånden, der skænker mig identitet. Den fortæller mig, hvem jeg er, og hvad jeg skal. Hvad skal jeg da? Jeg skal møde mit medmenneske med nøjagtig samme nåde og tilgivelse som den, Gud møder mig med.

Den eneste synd, der ikke kan tilgives, er synden mod Helligånden. Hvorfor? Fordi synden mod Helligånden er at nægte, at jeg har behov for tilgivelse og nåde. Jeg skal nemlig tilgive, fordi jeg selv har behov for tilgivelse. Det behov har slogan-visdommen ikke. Den er netop i sin rethaveriskhed hævet over virkeligheden. Og det er utilgiveligt.

Kirkens velsignede opgave

Kirken skal med Cohens ord »skænke menneskene den visdom, efter hvilken hjertet længes«. Den nådesløse slogan-visdom har ingen sans for, at der i ethvert menneske og i ethvert menneskeværk er »en revne«, som Cohen formulerer det i sin store hymne »Anthem«. Og slogan-visdommen kan da slet ikke se, at det netop er gennem revnen, lyset slipper ind. Nådens lys.

»Ring med den klokke, der stadig kan ringe!«, lyder det i samme hymne. Hvilken klokke kan da stadig ringe i denne konstruerede, moralistiske uvirkelighed? Det kan det frisættende kristne evangelium. Og kirkens gave er at have fået til opgave og velsignet pligt at ringe med den klokke.



Mindeord ved Doris Tiedemanns begravelse den 28. maj 2024

Vi var samlet her i Balle Forsamlingshus til middag og sang efter Doris Tiedemanns indsættelse som vores præst i Balle Valgmenigheds kirke i 2002.

Vi var her til afskedsmiddag i 2011 til festligt samvær og fællessang.

Vi er her i dag, for det har Doris ønsket. Vi er her for at minde en meget vellidt præst, en præst som blev en del af fællesskabet her i Balle og omegn.

Doris ville fællesskabet, hun besøgte de gamle og syge, hun åbnede døren til præsteboligen til møder og samtaler og forskellige arrangementer.

Doris deltog i præstekonventer og årsmøder og alt muligt, der kunne inspirere hende, men også for at fortælle om Balle og for at hygge sig med kolleger. Doris var et socialt menneske med mange kontakter. I Balle deltog hun i mange private sammenkomster og var her vældigt sjov og havde nemt ved latter.

Doris var nærværende og god til at lytte, men også til at spørge ind til os. Vi har lyttet til mange gode prædikener fra Doris, Doris læste meget, og litteraturen fik ofte plads i hendes prædikener. Doris var velforberedt og ordentlig. Doris var også virkelig sej, når hun måtte træde til med kort varsel som afløser eller som nu sidste sommer og efterår, hvor hun vikarierede under Anders Kingos sygdom. Hun var fuldstændig sikker under hele gudstjenesten og hun virkede så glad. Det var også i den periode, at Doris ønskede, vi skulle samles til kirkekaffe efter gudstjenesten, gerne hver gang, for hun nød sådan at møde folk og få en snak.

Med Doris Tiedemann havde vi en dygtig præst, Doris havde markante holdninger, som indimellem kom til udtryk, også fra prædikestolen, men Doris kunne komme afsted med det her i Balle, her er faktisk højt til loftet. Vi respekterede Doris højt og vi var aldrig i tvivl om hendes kærlighed til stedet.

Doris har doneret salmebogen 100 salmer til os. Vi havde besluttet at købe den, men da Doris blev syg, meddelte hun, at dem ville hun betale. Det var meget venligt af hende.

Doris har i mange år haft et gravsted reserveret på Balle Kirkegård. Vi er taknemmelige for, at hun valgte at blive begravet her. Gravstedet er lige uden for kirken. Nu kan vi efter gudstjenesten gå hen og sende hende vores varme, taknemmelige tanker for alt det, hun har gjort for Balle Valgmenighed og dens medlemmer, hun fortjener så meget, at vi er flittige med at lægge en buket som tak.

Doris Tiedemann har sat sit spor i Balle og vi skal synge "Hvor du sætter din fod"
Æret være Doris Tiedemanns minde.

Tak.

– Else Sandahl Pedersen

KONFIRMATION 12. maj 2024



Niklas Truong Laursen
Lise Caria Quilitar Poulsen
Lærke Manø Hedensted
Caroline Lønne Bloch
Ea Falch Grinderslev
Agnes Sommer
Alberte Sundberg Hollnagel

Maya Klein Follmann
Noah Kragelund Pedersen
Johan Friedrichsen Sørensen
Lucas Nickelman
Noah Riber Sjøquist
Mie Østergaard Hasring
Gabriella Wind Mikkelsen

Foto: Michael Mikkelsen



Onsdag den 9. oktober kl. 19, Balle Valgmenighedskirke.

Leonard Cohen i ord og musik



Den canadiske musiker, sangskriver, sanger og poet, Leonard Cohen, døde i november 2016 efter i et halvt århundrede at have beriget verden med en lang række sange, hvis skønhed, kunstneriske udtryk, sanselighed og åndelighed er helt og aldeles unik.

Min fortælling om Cohen er – foruden en introduktion til manden og værket - bygget op over en 5-6 af hans største sange. Først fortolker jeg sangens indhold. Dernæst oplæser jeg min danske oversættelse. Til sidst hører vi Cohens egen originale fremførelse.

– Anders Kingo

De Østjyske Valgmenigheders sensommermøde

søndag d. 25. august 2024 i Mellerup.

Kl. 10.00 kaffe, 10.30 gudstj., 12.00 frokost, 13.00 info fra menigh., 14.00 'Se op og elsk verden – om liv, tab, tro' (Flemming Kloster Poulsen), 15.30-16.00 kaffe og farvel.

På gensyn i Norddjurslands Valgmenighed i 2025.

Pris: 200 kr. Tilmelding til Else senest 19. aug.



Betaling af 'kirkeskat'

Som bekendt har vi nu konto i Danske Bank og er ved at ændre konto hos det firma, der bestyrer PBS - der i gamle dage hed Pengeinstitutternes Betalingservice. Vi har nu endelig fået OK således, at fremtidige betalinger skulle gå glat igennem.

Det betyder, at vi snart kan sende regninger ud for andet kvartal til betaling med udgangen af juni.

Husk at tjekke SKAT for OK til, at vi kan se medlemmernes indtægter, så vi kan beregne 'kirkeskatten'.

- Hilsen, Finn W. Jensen, kasserer

Udflugt 29/9 - turen går til Århus

- Højmesse i Vor Frue Kirke ved sognepræst Anders Thyrring Andersen
- Guidet tour af de tre kirker, der udgør Vor Frue Kirke i Aarhus v. Anders Kingo
- Frokost i Vor Frue Klosters munkestue
- Besøg på kunstmuseet Aros
- Hjemtur med kaffe på vejen
- Prisen oplyses snarest.
- Tilmelding til Else Sandahl Petersen, 6154 7124.



Læsekreds

17. sept. og 14. nov. kl. 19.

Der foreligger endnu ingen bogtitler.



Julekoncert med Valenciakoret

8. december (2. s. i advent), kl. 16.00.

Pris 50 kr. incl. et glas vin.

Dødsfald

- Johannes Vestergård Thomsen (02.08.1936 – 02.04.2024). Bisat 09.04.2024.
- Doris Tiedemann (19.06.1941 – 18.05.2024). Begravet 28.05.2024.

Dåb

Julius Svane Kronborg



26.01.2024. Døbt 28.04.2024.

Siden sidst

GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER

7	juli		6. s. e. trinitatis	ingen	
14	juli	10.00	7. s. e. trinitatis	ER	Gudstjeneste
21	juli		8. s. e. trinitatis	ingen	
28	juli		9. s. e. trinitatis	SM	Gudstjeneste
4	aug	10.00	10. s. e. trinitatis	AK	Gudstjeneste + grillfest
11	aug	10.00	11. s. e. trinitatis	AK	Gudstjeneste + indskrivning
18	aug	10.00	12. s. e. trinitatis	AK	Gudstjeneste
25	aug				Sensommermøde. Se omtale
25	aug		13. s. e. trinitatis	ingen	
1	sep		14. s. e. trinitatis	ingen	
8	sep	10.00	15. s. e. trinitatis	AK	Gudstjeneste
9	sep	17.00			Fyraftenssang. Vi synger fra 100 salmer.
15	sep		16. s. e. trinitatis	ingen	
17	sep	19.00			Læsekreds
22	sep	10.00	17. s. e. trinitatis	AK	Høstgudstjeneste
29	sep		18. s. e. trinitatis		Udflugt. Se omtale.
6	okt	10.00	19. s. e. trinitatis	AK	Gudstjeneste
9	okt	19.00			Cohen i ord og musik. Se omtale.
13	okt		20. s. e. trinitatis	ingen	
20	okt	10.00	21. s. e. trinitatis	AK	Gudstjeneste
27	okt		22. s. e. trinitatis	ingen	
3	nov	10.00	Alle Helgen	AK	Gudstjeneste
10	nov		24. s. e. trinitatis	ingen	
14	nov	19.00			Læsekreds
17	nov	10.00	25. s. e. trinitatis	AK	Gudstjeneste
24	nov			ingen	
1	dec	10.00	1. s. i advent	AK	Gudstjeneste
8	dec	16.00	2. s. i advent		Julekoncert

AK = Anders Kingo. ER = Erik Ransby. SM = Søren Matthiesen.

Evt. ændringer annonceres på Facebook og på hjemmesiden www.balle-valgmenighed.dk

